



Een ruim assortiment eerlijke koffie, thee en chocolade, broodbeleg, kruiden, dranken, culinaire producten, sieraden en gebruiksvoorwerpen en trendy cadeauartikelen.

## Nieuwsbrief herfst 2017

jaargang 6 no 3

Vreemd dat je zomaar het idee kunt hebben dat het al een tijdje herfst is, terwijl die nog moet komen.

Tussen de bijna windstille perioden door zomaar een enorme storm. En nog vreemder dat elders, zeg maar op Sint Maarten, stormen voorbij raasden waarbij vergeleken de onze eigenlijk maar 'briesjes' zijn. Waar hier bomen omwaaiden bij een windsnelheid van ruim honderd km per uur, moet het nog veel



*..en het beeld dat nu bij ons binnenkwam.*

te helpen. Zoals we dat al zo vaak en zo lang doen door ons in te zetten om 'eerlijke producten' aan te kunnen bieden.

Intussen heeft de winkel zijn 'overstroming' achter de rug. Voortdurend wordt gewaarschuwd dat de klimaatverandering in Nederland gepaard zal gaan met grotere perioden van droogte en daarnaast met meer en heviger neerslag. En plotseling was er in Den Burg niet één plek meer waar geen water stond, waarbij we konden ervaren hoe dat eruit gaat zien. En net zo plotseling bleek de hoek Parkstraat- Weverstraat ook voor wateroverlast een 'A-locatie'. Via de meterkast stroomde het water de winkel in. Inmiddels is er het één en ander aan verholpen, maar de kans blijft natuurlijk altijd aanwezig dat zoiets zich nog eens zal voordoen.



*Het beeld dat we van Sint Maarten kenden...*

verschrikkelijker zijn als de wind de driehonderd kilometer per uur haalt. Hoe kwetsbaar zal je dan zijn! Niet alleen mensen van 'ver weg', de Filipijnen, Mexico of Haïti, ook onze rijksgenoten raakten zomaar alles kwijt. Als eilanders kunnen we een beetje invoelen wat het betekent om niet weg te kunnen. Niet te kunnen vluchten. En nu maar hopen dat wij ook niet vluchten als een beroep op ons wordt gedaan om



*(foto Noord-Hollands Dagblad)*

We streven ernaar om per kwartaal een nieuwsbrief te versturen naar onze medewerkers, oud- medewerkers en klanten. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief, dan gaarne bericht naar het verzendadres.

## Nieuw! Thaise soepen

Fair Trade Original is steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe producten om een eerlijk alternatief te bieden op het levensmiddelenland. Nu zetten we een volgende stap met de Thaise soepen Tom Kha Kai en Tom Yum, twee zeer bekende soepen in Thailand. Nederlanders (en dat zijn er steeds meer!) die in Thailand geweest zijn, weten hoe heerlijk deze soepen smaken. Nu kan de liefhebber ze thuis gemakkelijk maken, met de ingrediënten van Khun Orapin en Khun Orachan. De kruiden en groenten zijn ook in Thailand verwerkt en verpakt. Kruidenpasta's voor Thaise soepen als aanvulling op ons succesvolle Azië assortiment. Tom Kha is de klassieke Thaise kippensoep. Een echte oppepper en smaakexplosie van zoet, zuur en een beetje pit. Romig door toevoeging van kokosmelk. Tom Yum is een pittige licht zure soep, meestal bereid met garnalen maar ook heerlijk met alleen groenten. Deze kruidenpasta's zijn - net als onze andere kruidenpasta's - bereid zonder kunstmatige toevoegingen. En ... vergeet vooral niet om eerst zelf te proeven!

## Tony's Chocolonely's nieuwe Limited Editions zijn er!

Dit jaar hebben we 'n drie-gangen-Tony's-diner met een voor-, hoofd- en na-reep. Aan tafel! Want ze zijn er weer. Onze Limited Editions: drie tijdelijke, crazy smaken in opvallende wikkels. Dit jaar zetten we drie repen, geïnspireerd op een driegangendiner, op de (menu)kaart.



Begin met 'n knapperig broodje Tony's; donkere melkchocolade met rogge en zeezout. Hierna zet je je tanden in zoet-kruidige stooftjes in romige melkchocolade. En sluit af met een impactvol toetje: wit stracciatella. Witte chocolade met onze eigen cacao nibs en stukjes Tony's pure chocolade.

We hebben ze alle drie uitvoerig zitten proeven en waren het erover eens dat er geen misser tussen zit! Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we ze allemaal even lekker vinden, maar net als met een ander drie gangen menu vergelijk je doorgaans niet het voorafje met het hoofdgerecht. Maar los van het al of niet onderling vergelijken, vinden wij de stooftjes reep wel iets heel bijzonders!

## Inzamelen Cartridges

Een tijdlang zamelden we in de winkel cartridges in, die werden ingezameld voor hergebruik. Voordeel: ze komen niet in het milieu terecht. Ander voordeel: de opbrengst van deze herbruikbare cartridges komt ten goede aan de Stichting Hulphond.

Op enig moment hield de inzameling op. Het scheen te duur om daarvoor naar Texel te komen. Inmiddels is men daarvan teruggekomen en gaan we voor dit doel opnieuw verzamelen. Niet alleen cartridges, maar ook mobiele telefoons en laptops.

Wat doet de Stichting Hulphond?

Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. Met ruim 30 jaar ervaring is de stichting een kwalitatief hoogwaardige organisatie die voor steeds meer ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of andersoortige problematiek hulphonden inzet.

Om Hulphond Nederland financieel te kunnen ondersteunen hebben wij een structureel inzamelprogramma opgezet. Eeko zamelt lege/volle cartridges en gebruikte mobiele telefoons in; de opbrengst hiervan komt ten goede aan het opleiden van Hulphonden. Eeko zorgt voor hergebruik of milieuvriendelijke verwerking.

We streven ernaar om per kwartaal een nieuwsbrief te versturen naar onze medewerkers, oud- medewerkers en klanten. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief, dan gaarne bericht naar het verzendadres.

## Puur Nepal

Met de herfst voor de deur wordt het tijd om iets meer aan warme kleding te gaan denken. Hopelijk niet elke dag, maar toch wel zo af en toe. In een tijd waarin je elk mengsel van allerlei synthetische vezels kunt verzinnen om kleding van te maken, lijkt wol geheel uit de mode te zijn geraakt. Jammer natuurlijk; wol heeft de eigenschap dat het je warm kan houden, maar tegelijk niet verstikkend werkt. Langzaam aan ervaren steeds meer mensen dat wollen producten een eigen warm karakter hebben. Als daar dan ook nog eens een project aan vast zit als Puur Nepal, die kwetsbare boeren in Nepal ondersteunt in de afzet van hun producten en extra werkgelegenheid biedt waar die schaars is, zit de drager er echt warmpjes bij. Binnenkort komt de nieuwe collectie binnen.



## Buiten de eigen winkel gedacht

Enkele jaren geleden kwamen we een aardig product tegen: Palmsuiker. Gewonnen uit het sap van de Arengapalm op Sulawesi, Indonesië.

De suiker was inderdaad lekker en van een heel andere smaak dan rietsuiker, zoals wij die in de winkel hebben en verkopen.

In één van de afleveringen van 'De Reünie' van april 2011 werd ingegaan op wat één van die klasgenoten, (Dr. Ir.) Willie Smits als levenswerk is aangegaan: het tegengaan van de ontbossing in Indonesië.



In verschillende projecten geeft hij hier, samen met anderen, uitvoering aan. Een project voor bescherming van de Orang Oetan op Kalimantan (= Borneo) en het Arenga-palm suikerproject op Sulawesi (= Celebes). De Arengapalm groeit alleen in een bos en is daardoor niet op plantages te verbouwen. Door voor de Arenga suiker een project te maken, kon hij bijdragen aan instandhouding en bescherming van bossen. In Tomohon staat de Masarang palmsuiker fabriek. Boeren leveren de Arenga suikerstroop, op een manier zoals hier de melk bij boeren wordt opgehaald. In de fabriek wordt die ingedikd tot een 'gezonde' soort suiker, compleet met vitamines en mineralen. Een project

bedacht en uitgewerkt door Willie zelf. Hij heeft er zelfs patent op. Het is ontzettend interessant te merken wat zo'n suikerpalm kan betekenen voor Indonesië. Door middel van herbebossingsprojecten worden suikerpalmen geplant in een divers regenwoud, samen met gewassen zoals fruitbomen, bamboe en koffie. De opbrengst die het uiteindelijk oplevert gaat naar de lokale bevolking en dat is in het geval van de suikerpalm niet alleen palmsuiker, maar ook zo'n 60 andere producten waaronder bio-ethanol, bio-plastics, oersterke vezels voor bv dakbedekking, medicijnen en hout van goede kwaliteit. In de fabriek wordt getoond dat er werkelijk niks van de boom verspild wordt, alles wordt hergebruikt.

Om de bijzondere bijdragen van dit project is Arenga palmsuiker een fascinerend product. De suiker is te koop in de Natuurvoedingswinkel en bij Jumbo en er is een Stichting Masarang die donateurs wil voor een reeks van waardevolle projecten in Indonesië ([www.masarang.nl](http://www.masarang.nl))