



Een ruim assortiment eerlijke koffie, thee en chocolade, broodbeleg, kruiden, dranken, culinaire producten, sieraden en gebruiksvoorwerpen en trendy cadeauartikelen.

## Nieuwsbrief zomer 2016

jaargang 5 no 2

Een drukke zomer?



Gaat het druk worden deze zomer? Lonely Planet heeft Texel op de negende plek geplaatst in de top tien van mooie Europese bestemmingen. Waarbij niet alleen schoonheid of uitgaan telde, maar vooral de verscheidenheid aan toeristische waarden. Of we er blij mee moeten zijn? Als we ons realiseren dat de VVV jaarlijks een flinke som geld uittrekt om de aantrekkelijkheid van Texel voor het voetlicht te brengen, mogen we ons gelukkig prijzen dat dit ook eens door een ander wordt gedaan...

Hoewel ik op of bij de helft van die bestemmingen ben geweest, vind ik het moeilijk om er een oordeel over te vellen; mogelijk ben ik lichtelijk bevooroordeeld!

Of er nu meer of minder toeristen op ons afkomen, de zomer zal toch de drukste tijd worden. Voor Texel en voor onze winkel. En nu maar hopen dat de omzet en de kooplust van de mensen zich verhouden tot de aantrekkelijkheid van ons eiland en onze winkel. Krijgen we op Texel en in de winkel een drukke zomer?

Dit jaar zit de Wereldwinkel al weer tien jaar op de tegenwoordige plek; sommigen weten mogelijk niet beter. Anderen kunnen zich de tijden ervoor nog levendig voor de geest halen. Soms mooiere tijden, soms tijden vol vertwijfeling. Het eerste ideaal, namelijk om mensen te kunnen laten zien dat er ook een manier van handelen mogelijk is die niet gericht is op zo veel mogelijk verdienen, maar op zo eerlijk mogelijk verdelen, heeft ons samen nu al zeven en dertig jaar een plek in het Texelse winkelbestand opgeleverd. En zeker ook bijgedragen aan bewustwording, ook al laat zich dat moeilijk meten.

We streven ernaar om per kwartaal een nieuwsbrief te versturen naar onze medewerkers, oud- medewerkers en klanten. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief, dan gaarne bericht naar het verzendadres.

## Fair Trade Original

Een vaste rubriek inmiddels. De ene keer met een klacht dat er een product uit het assortiment gaat en de laatste tijd ook meerdere keren dat er weer iets in binnenkomt. Berichten we de vorige keer nog dat de Zuid-Amerikaanse koffie uit het assortiment is genomen, inmiddels zijn ook de andere soorten 'koffie voor fijnproevers' uit productie, dus ook de Midden-Amerika en de Afrika koffie zijn er niet meer. De reden is dat de omzetten te klein zijn om te blijven produceren.

Na het succes van de rietsuiker, rietsuikerklontjes en rietsuikersticks introduceert Fair Trade Original een nieuw product: fijne witte kristal-suiker. Soms vinden consumenten rietsuiker te grof: voor hen laten wij de rietsuiker uit Mauritius raffineren tot de eerste Fairtrade fijne witte kristalsuiker op de Nederlandse markt. Door de fijne korrel is deze suiker zeer geschikt om mee te bakken. De suiker wordt met de hand verpakt bij Craft Aid op het (suiker)eiland Mauritius.



### Hagelslag volgens nog eerlijker recept

Hoera, het is gelukt! Na lang testen, proberen en proeven is Fair Trade Original erin geslaagd de bietsuiker in de hagelslag te vervangen door fairtrade rietsuiker! Met jouw boterham met hagelslag maak je behalve voor cacaoboeren in Afrika, nu ook het verschil voor suikerrietboeren op Mauritius. Daar moet op geproefd worden!

En nog iets: als je het pak op tafel hebt staan, kijk dan eens hoe duidelijk en zorgvuldig erop beschreven is wat erin zit. Niet met (te) kleine lettertjes, niet met een kleur die niet te lezen is, maar op een eerlijke, heldere manier. Dan weet je weer dat het klopt wat je eet!

## Puur Nepal

In de winkel hangen en staan sinds kort producten van Puur Nepal. Op de website maar even gekeken wat het assortiment behelst en wat wij daarvan hebben. Maar ook wilden we graag voor de medewerkers helder hebben hoe deze organisatie werkt. Dus werd mevrouw Anouk van dit project opgebeld. Ze vertelde dat ze samenwerken met verschillende ateliers, alle (in de vallei) rond de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Een stad van rond een miljoen inwoners, op een hoogte van ongeveer 1350 meter.

Voor wie denkt: "Waar ken ik Nepal van?"... dat is van de aardbeving in april vorig jaar. Hoewel het epicentrum niet bij de hoofdstad lag, zijn ook daar veel huizen verwoest. De stad is in zijn geheel zelfs een meter verschoven en door overschuiving iets hoger komen te liggen. Onvoorstelbaar om zo kwetsbaar te moeten leven.

De ingekochte goederen komen uit verschillende ateliers. De producten worden voor een eerlijke prijs gekocht en er wordt iets meer betaald, zodat de kinderen van medewerksters ook naar school gaan (wat ook gecontroleerd wordt, anders hebben ze ineens allemaal tien kinderen...). Eens per jaar worden nieuwe schoolspullen uitgedeeld. Als je traditionele producten op een andere markt (de Nederlandse) wilt verkopen, moet je naast het gebruik van plaatselijk traditionele kennis, ook voldoen aan de eisen van de kopers. Zo worden vilten pantoffels gemaakt op de mallen van de Nederlandse schoenmaat. De grootste maat is 47.



We streven ernaar om per kwartaal een nieuwsbrief te versturen naar onze medewerkers, oud- medewerkers en klanten. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief, dan gaarne bericht naar het verzendadres.



De kleinste pantoffelmaatjes zijn ongeveer voor kinderen die net gaan lopen, dus van rond een jaar oud.

De wol die wordt gebruikt is Tibetaanse wol. De Nepalese schapen leveren wol die veel te stug is om mooi te viltten. Het zou kunnen met Nieuwzeelandse (merino) wol, hoewel het de vraag is of die fijne wol voldoende slijtvast is. Vroeger werd de viltwol geïmporteerd uit Tibet en dat is ook nu en voor deze pantoffels gedaan. Omdat deze wol zich slecht laat verven, is gekozen voor naturel kleuren. Ook uit milieu- oogpunt geen verkeerde keus.

Er zijn meerdere artikelen en het assortiment wordt steeds verder uitgebreid (niet ontleend aan

'uitbreien' maar aan 'uitbreiden') met soms nieuwe producten op traditionele leest, maar ook door hergebruik van versleten artikelen in een nieuw 'jasje'.

Lijkt een mooi, redelijk kleinschalig project, wat de moeite meer dan waard is om goed te blijven volgen. En voor de medewerkers een manier om aan geld te komen, waar dat in een land als Nepal in het geheel geen gemakkelijke opgave is. Om een bijzonder reisdoel is Nepal heel geschikt. Het is het land bij uitstek om te gaan bergbeklimmen, hoewel dat niet zonder risico is.

En hoe wreed het ook mag klinken: Je zou kunnen zeggen dat Nepal eigenlijk niet buiten de rest van de wereld kan, maar de wereld redt zich ook heel goed zonder Nepal. Hoe mooi kan het zijn als Nepal voor ons wel wat zou kunnen betekenen.



### Baskets, Beads & Basics



Niet helemaal voor de eerste keer, maar wel ruim aanwezig zijn de plastic producten uit Senegal. Een deel van het afval wordt gesorteerd op vuilnisbelten en wat van waarde is, wordt meegenomen om te worden omgesmolten tot nieuwe producten: emmers, teilen, afwasbakken en vooral ketels. Omdat de Islam de overheersende godsdienst is in het hele gebied juist ten zuiden van de woestijn, de z.g. Sahel, worden door mannen doorgaans die keteltjes steeds meegenomen. En bij elke oproep tot gebed waaraan gehoor wordt gegeven, hoort ook ritueel wassen. Daarvoor worden ze gebruikt. Omdat deze keteltjes

goedkoper zijn dan Chinese, zijn ze ook populairder. Van Mali tot Kameroen zijn ze overal in omloop en ook niet alleen voor ritueel gebruik. Hoe je van afval een mooi product kunt maken! De organisatie die producten uit Senegal, Mali en omgeving importeert, stamt van 1996 en is opgericht door een Senegalees om mooie producten uit West-Afrika beter onder de aandacht te brengen. Ook gevlochten manden, stoelen en producten van blikjes zitten in het assortiment. Eigenlijk nog veel meer, maar daarover misschien later.

We streven ernaar om per kwartaal een nieuwsbrief te versturen naar onze medewerkers, oud- medewerkers en klanten. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief, dan gaarne bericht naar het verzendadres.

## Sichting Amuria

In de zomerbrief van vorig jaar werd aandacht geschonken aan de Stichting Amuria, die via een zuster (of dochter?)organisatie in Oeganda probeert de door rebellen van LRA geteisterde en daardoor geheel ontwrichte bevolking van de streek Amuria in Oeganda te steunen bij de wederopbouw. Dat die vervolgens ook nog eens werden getroffen door enorme overstromingen, was een extra domper. Desalniettemin zit men niet bij de pakken neer. Wie overweegt eens een reis naar die streek te maken, kan met die stichting contact opnemen.

Het afgelopen jaar hebben we (o.i. heel mooie) slippers verkocht van dit project. En onlangs kregen we bericht dat onze bijdrage voor de streek Amuria € 550 is geweest door de verkoop van hun producten. Natuurlijk halen we daarmee niet een hele streek uit de crisis omhoog, maar we mogen het beschouwen als een betekenisvol signaal van hoop voor kwetsbare mensen.



## Buiten ons hoofddoel...

waren we al een paar jaar bezig om cartridges in te zamelen voor recycling. helaas worden die niet meer opgehaald van Texel en het gaat nou net te ver om vanaf ons eiland door Nederland te rijden om ze af te leveren. Dus moeten we stoppen met de inzameling.

Nog wel steeds kunt u overtollige plastic tasje in de winkel kwijt, mits ze goed zijn. Mensen die geen tasje bij zich hebben, kunnen we daarmee van dienst zijn zonder de berg afval te vergroten.

## En verder

wensen we iedereen een heel fijne zomer toe. Of dat nu is op één van die fantastische oorden waar Lonely Planet aandacht aan schenkt (dus ook thuisblijvers zitten goed!) of op een andere plek, waarschijnlijk zullen meerderen van ons er wel eens een winkel binnengaan die eerlijke producten verkoopt. Of moeten we zeggen 'die producten eerlijk verkoopt'?

Ook medewerkers van andere Wereldwinkels komen regelmatig bij ons binnen. Om de winkel te bekijken, misschien te bewonderen. Er is een schrift in omloop waarin juist mensen van andere wereldwinkels hun reacties kwijt kunnen. Mooi voor later...



*Bij de entree van de winkel: dekens van Puur Nepal.*

*Daarvoor de mascotte van onze winkel: een olifant uit Sri Lanka. Eerst voor de winkel in de Waalderstraat, nu al tien jaar aan de Weverstraat.*