



Een ruim assortiment eerlijke koffie, thee en chocolade, broodbeleg, kruiden, dranken, culinaire producten, sieraden en gebruiksvoorwerpen en trendy cadeauartikelen.

## Nieuwsbrief zomer 2015

jaargang 4 no 2

Het wil niet erg...

“Het wil nag niet erreg seumere” werd me het afgelopen seizoen regelmatig als gespreksentree toegevoegd. Eigenlijk niet vreemd natuurlijk; deze nieuwsbrief kondigt pas de zomer aan. Dat we het vorige jaar klimatologisch ver boven onze stand leefden biedt natuurlijk “geen garantie voor de toekomst”, ook al zouden we dat maar al te graag willen. Maar vanaf nu hebben we drie maanden zomer, al zijn de Nederlandse zomers doorgaans aanzienlijk wisselvalliger en koeler, soms ook natter, dan de Franse of Spaanse. Voor de winkel mogen we hopen op mooi weer, zodat de klanten (toeristen) naar Texel komen, met af en toe een dipje, zodat ze niet op het strand blijven liggen, maar ook onze mooie Goeie Zaak gaan ontdekken.



### Fair Trade Original



Weer is er iets bijgekomen in het assortiment van Fair Trade Original: stukjes ananas in blik. Voor wie geen hele schijven nodig heeft of ze niet heel door kan slikken of voor wie een heel blik teveel is. Zoals ook de andere ananas: van een heel goede en zongerijpte smaak. Iets grappigs: Onlangs kregen we bericht dat er iets fout was gegaan met twee partijen curry. Met een gele en met een rode partij. We konden eventueel de kartonnetjes met de houdbaarheidsdatum terugsturen. Maar wat was er foutgegaan? Er waren pepers van een te scherpe smaak gebruikt, waardoor er klachten kwamen dat de curry veel te 'heet' was. In plaats van de verpakkingen op te sturen, ben ik snel naar de winkel gegaan en wilde alles kopen. Eerlijk gezegd mogen de curry's voor mij gerust een tikkeltje meer pit hebben. Uiteindelijk werd het in de winkel bijna vechten: ook één van de verkoopsters wilde er wel wat van hebben. We hebben ze vervolgens maar eerlijk verdeeld. Inmiddels is de voorraad weer bijgevuld. Nu met een kwaliteit die beter voldoet aan smaak van de doorsnee Nederlandse curry- liefhebber.

## Vlesje

Eén van onze lezers maakte me erop attent dat eerder wel aandacht was besteed aan de waterflesjes van Dopper, waarvan de dop ook een bekertje is, maar dat ik nog niet een artikel aan 'Vlesje' had besteed. En dat klopt. Gemaakt van een mooi doorzichtig soort plastic dat sterk is, dus bijna niet kan breken en ook na meerdere afwasmachine- wasbeurten mooi transparant blijft. Binnenin het flesje van Vlesje zit een zogenaamd 'compartiment', waarin verse kruiden of -fruit kunnen worden gedaan, die dan langzaam hun smaak en geur aan het water afgeven. Waar de verpakkingsmiddelenindustrie ons wil doen geloven dat hun verpakkingen vrijwel onmisbaar zijn om de 'consument' te gerieven, is Vlesje een artikel dat veel eenmalig gebruikt plastic overbodig maakt. Helemaal in lijn met de acties van OSG scholieren die als maatschappelijke stage stoffen tasjes uitdeelden om plastic tasjes overbodig te maken.

Punt van zorg: het artikel blijkt zo gewild, dat het tijdelijk niet leverbaar is. Maar daarna... wij allemaal en ook de scholieren een Vlesje?



## Mijn Stijl



MIJN STIJL is een groothandel in zeep (PUUR ZEEP), huisparfum, hamamdoeken, verzorgingsproducten, interieurproducten en accessoires (MIJN STIJL). De producten van PUUR ZEEP zijn plantaardig en vrij van conserveringsmiddelen, veel van de grondstoffen komen van kleine ondernemingen in Zuid-Europa en Noord-Afrika, die het door de crisis moeilijk hebben gekregen. De assemblage van het eindproduct wordt verzorgd door mensen met een arbeidsbeperking. Op deze manier een 'puur' produkt! MIJN STIJL-producten zijn 'gewoon' leuke 'hebbedingen' allemaal in MIJN STIJL!

## Only Natural

Zoveel nieuwe artikelen sieren onze winkel, dat een inkijkje in het bedrijf dat ons dat levert, geen overbodige luxe is.

**Only Natural** is de internationaal geregistreerde merknaam voor een productlijn gemaakt van natuurlijk papier, gerecycled en andere spannende materialen. Het bedrijf wordt gerund door Ciska Jansen en George Oud. Zij worden ondersteund door een team van gemotiveerde medewerkers, die bijdragen aan het succes. Ze ontwikkelen collecties voor de retailmarkt (enkele jaren geleden sprak men dan over detailhandel) maar maken ook graag producten op maat.



Ciska is het bedrijf gestart in 1983 met hoofdzakelijk papierwaren. In die tijd was het fair trade denken en de aandacht voor het ecologische produceren nog erg vernieuwend in de markt. Het was warenhuis de Bijenkorf die als eerste op grotere schaal de producten in de markt heeft gezet. Tegenwoordig biedt **Only Natural** naast papierwaren ook een uitgebreide lijn van ambachtelijke producten in de sector wonen en mode accessoires.

“India is ons tweede thuisland. We maken graag producten met een verhaal, wij werken al lang met

verschillende producenten in India en vinden het belangrijk kansen te bieden op ontwikkeling.”



Zo zijn er geëmailleerde metalen voorwerpen als (waxine) lampen voor binnen of buiten, koektrommels en -bussen, gieters, mokken en huisbellen. Een keur aan sierlijke, vrolijk gekleurde artikelen.

Een heel ander product zijn tassen. Gemaakt van oude, sterke legertenten, die zover zijn gebleekt dat ze

zijn afgedankt. Door allerlei invloeden van eerder gebruik zijn ze ongelijk van kleur. Soms zitten er lichte patronen in van militaire camouflagetekening, maar ook andere invloeden van het eerdere gebruik tekenen de tassen.



## Amuria



De Stichting Amuria is ontstaan en notarieel vastgelegd in april 2008.

De aanleiding voor de oprichting van deze stichting was een bezoek aan Oeganda in december 2007 van Dick van der Linden en zijn dochter Linda, die er een kindje wilde gaan 'fosteren' uit het gebied Amuria.

Vanaf 2003 heeft het rebellenleger van de LRA (The Lords Resistance Army) veel schade toegebracht in het gebied Amuria. Ze vermoordden stamleden, staken dorpen in de brand, stalen, verkrachtten

vrouwen en kidnapten honderden kinderen om ze als kindsoldaat of sex-slaaf te laten werken. Sommige kinderen werden gered door het leger of konden ontsnappen. Allemaal zijn ze ernstig getraumatiseerd!

De slachtoffers van de LRA werden opgevangen in Internationale vluchtelingenkampen. Toen het weer enigszins veilig was zijn ze teruggekeerd naar hun dorpen, om het land te bewerken en hun huizen op te bouwen. Vervolgens zijn ze alles weer kwijtgeraakt in de overstromingen van 2007 en moesten ze terugkeren in de vluchtelingenkampen.

Hoewel deze mensen vrijwel niets hebben, zijn ze zo gastvrij, dat wij ons dat niet kunnen voorstellen en waar je verlegen van wordt. Het zijn taaie, hardwerkende mensen die graag een bestaan willen opbouwen. Het verlangen van de Stichting Amuria is hen daarbij te helpen. De vele contacten met de plaatselijke bevolking schiep de behoefte om deze mensen te helpen in hun armoede en tegenslag door middel van ondersteuningsprojecten waarmee zij zelf hun leefomstandigheden kunnen verbeteren.

De Stichting Amuria heeft een samenwerkingsverband met Amuria Foundation in Oeganda.

In Nederland is het bestuur, dat geheel uit vrijwilligers bestaat, verantwoordelijk voor o.a. fondsenwerving, organiseren van groepsreizen, besluitvorming over de projecten, etc.

Het bestuur in Oeganda zorgt voor input voor de te starten projecten, het monitoren van de lopende projecten en het opzetten van nieuwe projecten.

Loop onze winkel eens binnen en kijk wat voor prachtige slippers er liggen. Laat ze niet lopen, stap er in!



## De Moeder's Geuren



We kennen deze leverancier van de geurtjes. Wierook en wierookbranders. De Moeder's Geuren heeft een duidelijke link met India. De helft van de winst wordt gegeven aan de Stichting De Moeder's Geuren, in ondersteuning van diverse ontwikkelingsprojecten. De nieuwste schepping is allerlei vormpjes van bijenwas, gevuld met natuurlijke aroma's. Het product is zuiver natuurlijk. Zelfs als kinderen ze zouden opeten, is dat geenszins schadelijk. Hoewel de toegevoegde geuren dan natuurlijk wat minder tot hun recht komen...

Probeer ze in een geurbrandertje en ervaar de weldadige aroma's in huis.

Als extra gaat De Moeder's Geuren een deel van de winst besteden aan ondersteuning van het terugbrengen van de Zwarte Bij, de oorspronkelijke bijensoort in onze streken, die grotendeels door andere bijen is vervangen.

En voor de Texelaars: Alleen op Texel waren en zijn de bijen (met een kleine inkruising met andere typen) nog van de soort van de Zwarte Bij, elders in het land probeert men deze te herintroduceren.



## En verder

Wensen we iedereen een fijne zomer toe. Of je nu op Texel blijft of er juist vanaf gaat. Wat regen voor boeren en tuinders in de nacht en wat zon overdag. Van het laatste kunnen we zeker zijn, hoewel de zichtbaarheid niet altijd even goed is, van het eerste durven we geen garantie te geven.

