



Een ruim assortiment eerlijke koffie, thee en chocolade, broodbeleg, kruiden, dranken, culinaire producten, sieraden en gebruiksvoorwerpen en trendy cadeauartikelen.

## Nieuwsbrief voorjaar 2017

jaargang 6 no 1



*Dynasty*

### Het is lente!

Doorgaans wordt de lente geassocieerd met lammetjes. Meestal zien we die in de lente, maar er zijn ook lammetjes die in de zomer, de herfst en de winter geboren worden. Een beetje afhankelijk van het ras en ook wanneer de ram erbij kon...

Tulpen, narcissen, hyacinten en krokussen zijn (doorgaans) voorjaarsbloeiers, al zijn er ook meerdere herfstbloeiers onder krokussen. Op de Lentetuin in Breezand is jaarlijks een mooi voorproefje te beleven en ik probeer er soms wat plaatjes te maken. Soms gaat daarbij iemand op mijn benen staan, maar dat is het risico van dicht-bij-de-grond fotograferen...



*Lenteklokje*

### Hors Classe

Op 235 km ten noordoosten van Bamako, de hoofdstad van Mali, ligt Ségou. Een mooie stad aan de



*Dankzij een fiets kan zij vervolgonderwijs volgen.*

Niger, lange tijd hoofdstad van een machtig Bambara-koninkrijk. Gelegen aan de zuidoever van de enorme rivier de Niger is het ook nu een marktcentrum. Als je hier de Niger oversteekt, dringt meteen het veel drogere deel van Mali zich aan je op. Daar ligt ook een dorp Yassalam, kleiner dan Oosterend. Het is er vrij droog. Monica van Steen werd verliefd op een theatermaker die uit de streek kwam en die

had besloten de streek meer te gaan ontwikkelen. Zo werd het ook Monica's werk. Haar man is inmiddels overleden, maar Monica werkt door. Komt zeker eens per jaar in Mali en werkt zowel in Mali als in Nederland aan de realisatie van onderwijs en nadrukkelijk ook aan onderwijs voor meisjes. Hiervoor heeft ze de stichting 'Hors Classe' opgericht, zoveel als 'Buitenbeentjes'; als mensen buiten de ontwikkelde streek. De stichting werkt met giften en Monica neemt ieder jaar een grote voorraad Kinkeliba bladen mee, die in Nederland wordt verkocht.



*Bouw van de school in Yassalam.*

Van gedroogde bladen van de kinkeliba-struik wordt een kruidenthee getrokken. Het wordt gebruikt tegen vermoeidheid, leverkwalen, hoofdpijn, herstel, diabetes, bloedziekte, gewichtsverlies,

kanker, slaapproblemen en om tijdens het vasten de maag weer op te starten. Maar bovenal is het lekker. In Mali laat men het gewoon uren zachtjes koken zonder dat de smaak inboet.

## Fair Trade Original

**Koffie.** Sinds 1 januari 2017 is alle Fair Trade Original koffie klimaatneutraal en daar zijn we trots op! Waarom is dat belangrijk, wat betekent dat voor koffieboeren en wat betekent het voor de consument die onze koffie drinkt? Het hoe en waarom is een beetje te lang om op deze nieuwsbrief te vermelden, vandaar de doorverwijzing naar de website, waarop duidelijk wordt uitgelegd wat 'klimaatneutraal' betekent. Zie hiervoor [www.fairtrade.nl/blog](http://www.fairtrade.nl/blog)

**Rijst.** In de media werd bericht over Basmati rijst uit de Punjab-regio in India. Verontrustend nieuws over het intensief gebruik van pesticiden bij de rijstteelt. Dit heeft niet zozeer effect op de rijst zelf (er worden nauwelijks resten van pesticiden gevonden in de rijst), maar het effect op de gezondheid van de boeren is groot.

We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept over de rijst van Fair Trade Original.

We lichten dit graag toe: Fair Trade Original Basmatirijst (400g) is afkomstig uit een andere regio in India: Kaithal. Onze leverancier heeft een langdurige relatie met de rijstboeren en de producent in deze regio. Er gelden strenge regels voor de teelt en productie en voor het gebruik van pesticiden. Voor de biologische Rijstvariatie Basmati rijst met linzen en quinoa geldt dat het gebruik van pesticiden helemaal niet is toegestaan. Ook de verschillende varianten Pandan rijst die Fair Trade Original in Thailand inkoopt, zijn biologisch gecertificeerd en dus zonder pesticiden geteeld.

**Thee.** De Groen-Citroen thee is uit het assortiment genomen. Dat is niet alles. Binnenkort wordt de hele theelijn vernieuwd. Wat dat gaat betekenen en hoe de pakjes er dan uit gaan zien weten we nog niet. Dus kijk de komende tijd, wanneer de thee er heel anders uitziet, wat het nieuwe aan de thee is.



*Een Yak, de koe van de Himalaya.*

## Nepal

Nepal is de laatste jaren sterk in het nieuws geweest. Vooral door een enorme aardbeving, bijna twee jaar geleden, toen honderdduizenden hun huis verloren. Nog steeds is de schade niet hersteld. Nepal heeft er



simpelweg het geld niet voor. Ook heeft het land niet veel te bieden op de internationale markt, dus komt er ook niet veel geld binnen. Sinds een tijdje hebben we artikelen van het project 'Puur Nepal' in de winkel. Josje van de Berk, verantwoordelijk voor de voedselbank op Texel, heeft ook een project bij ons binnengebracht: Prachtig gekleurde 'sjaals' als je ze zo wilt noemen. Gemaakt van haar van Yaks, de runderen van de Himalaya, volgens de begeleidende

tekst. Geen idee dat 'Yak-wol' zo fijn kan zijn! Volgens ons is de afmeting zodanig dat ze eigenlijk beter passen als plaid of als deken dan als sjaal. Een heel bijzonder product! Het rendement wat hierop wordt verkregen gaat naar een weeshuis in Nepal. Van meerdere kanten hebben we begrepen dat er veel weeshuizen zijn! Kinderen verdienen beter!

**Seepje** levert een soort wasmiddel van de vruchten van een Nepalese



boom, *Sapindus mukorossi*. Het is een 100% natuurlijk wasmiddel, gewonnen uit vruchtschillen die zeep afstaan.

Seepje wast samen met jou de wereld schoner en mooier, aldus de site. Alle gebruikte ingrediënten zijn natuurlijk, hoewel dat op zichzelf geen garantie hoeft te zijn dat het ook goed is. Maar er wordt zo duidelijk aangegeven welke



We streven ernaar om per kwartaal een nieuwsbrief te versturen naar onze medewerkers, oud- medewerkers en klanten. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief, dan gaarne bericht naar het verzendadres.

Ingrediënten gebruikt zijn, dat de veiligheid wel gegarandeerd is. Nog een dingetje: ook de verpakking is recycle-materiaal. Hoe goed kun je het doen!

Ook hier een extra kans voor inkomsten en werkgelegenheid in Nepal. Een boom die ineens meer gaat betekenen dan wat zeep voor de plaatselijke markt. Waardoor meer bomen behouden blijven en er meer geld in het laatje komt.

### Verder

De economie van de laatste jaren heeft niet alleen veel kleine ondernemers uit onze omgeving parten gespeeld, ook onder de inkooporganisaties zijn slachtingen aangericht. Veel wereldwinkels zetten zoveel minder om, dat ook de import vertraagde. Gelukkig komen er van tijd tot tijd ook weer nieuwe organisaties bij. Die ons weer de kans geven om vernieuwend bezig te zijn.

Op 20 april om 16:00 uur is de volgende medewerkersbijeenkomst in de Buureton. Daarin wil Herman Bakker graag wat vertellen over projecten in Bangladesh waarbij hij betrokken is. Daar worden o.a. waterputten geslagen en scholen gesticht.

### Tot slot

Bij een greep in een doos met vingerpopjes en allerlei diertjes dook zomaar een bultrug op. Insecten komen uit hun winterverblijven en slakjes zullen het pad van de egels kruisen...



Iedereen een fijne lente gewenst.



We streven ernaar om per kwartaal een nieuwsbrief te versturen naar onze medewerkers, oud- medewerkers en klanten. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief, dan gaarne bericht naar het verzendadres.